



*To Make You
Feel My Love*

Na een lang leven gevuld met zowel geluk als verdriet, is onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder vredig van ons heengegaan. Wij zijn verdrietig en zullen haar missen, maar zijn dankbaar voor wat ze voor ons heeft betekend en dat zij nu haar rust heeft gevonden.

*Joanna Cornelia
van Spanjen-Bransen*
 *Annie*

* Vleuten, 20 februari 1928

† Vinkeveen, 26 augustus 2021

Weduwe van Gerardus Johannes (Gert) van Spanjen sinds 15 januari 2010

Paula en Bert

Mirjam en Steven, *Dieuwke, Suus*

Irma

Johan en Joke

Laurens, Arthur

Gemma en Sjoerd

Ronald



Annie is opgebaard in het mortuarium linksachter de R.K. Willibrordkerk, Pastoor Ohllaan 34 in Vleuten. Dinsdag 31 augustus is hier tussen 19.00 en 20.00 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen.

Wij nodigen u uit voor de herdenkingsdienst op donderdag 2 september om 10.30 uur in de Willibrordkerk. Aansluitend begeleiden wij Annie naar haar laatste rustplaats op het kerkhof. Na afloop staat er in de kerktuin koffie, thee en een broodje voor u klaar en is het mogelijk de familie te condoleren.

Mocht u niet bij de herdenkingsdienst aanwezig kunnen zijn, dan is het mogelijk de dienst via de livestream te volgen. Deze vindt u terug door naar www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar Willibrordkerk in te toetsen.



Er is een gedenkpagina geopend op www.eerbetoon.nl/gedenkpagina waar u woorden van medeleven, een dierbare herinnering of foto kunt achterlaten.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Careyn Maria-Oord in Vinkeveen voor de liefdevolle verzorging van Annie in de afgelopen jaren.

Correspondentieadres:

Tjeerdsraklaan 32

3544 PD Utrecht

paula.vanspanjen@ziggo.nl

